

Liturgie zondag 21 juli 2024 Prot. gemeente Honselersdijk

Orgelspel

Woord van welkom - door de kerkenraad

Zingen: 'Daglicht gaat stralen' (tekst: Sytze de Vries; melodie: Morning has broken; ook de melodie van Lied 216)



Dag-licht gaat stra - len als nieuw ge - scha - pen,
merels gaan zin - gen als nooit ge - hoord.
Voor de - ze din - gen moet ik U dan - ken,
want zij ontsprin - gen uw eerste woord.

2. Ik vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

Moment van stilte, gevolgd door bemoediging en groet

Zingen van aanvangspalm: Psalm 48:4 - 'Kom, trek verheugd om Sion heen'

[Hierna gaan we zitten]

Smeekgebed – er zijn vier gebedsintenties, elk intentie eindigt op 'Hoor ons aan', waarna we het refrein zingen van Lied 295:



allen Wek uw kracht en kom ons be - vrij - den. Liedboek C

Organist opent het gebed met het spelen van het refrein, daarna zingen we het refrein; vervolgens komen de vier intenties...

Glorialied: Lied 870:1 en 8 – 'Heilige God...' en 'Geprezen, God...'

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kindermoment

Voor het vertrek: 'Waar zou de stad van de vrede zijn' (uit: Alles wordt nieuw III, lied 30)

Waar zou de stad van de vre -de zijn,
 kun je er ko- men al ben je ook klein?
 Is het ver weg o -ver land, o -ver zee
 is het er ja of is het er nee?

Wij willen weten, wij willen zien
 wij willen weten, wij tellen tot tien.
 Geef ons een teken van vrede mee!
 Is het er ja, of is het er nee?

[Kinderen vertrekken]

Verhaal bij de lezingen en de uitleg

Zingen: Lied 991:1 en 4 - ‘De eerste zijn de laatsten...’ en ‘Het onderste komt boven...’

Lezingen uit de Thora: Genesis 11:1-9, de toren Babel – door lector

‘Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. [...] en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde.

Zingen: ‘Van de toren van Babel’ (tekst: Liederen van het begin; melodie: ‘Het daghet in den Oosten’; ook de melodie van Lied 444)

De to-ren van de vro-men
 die naar de he-mel gaan
 is o-ver-eind geklom-men
 en staat te-gen de maan.

2 Zij willen zich verheffen
 tot in het geestenrijk,
 de aarde is te effen,
 te weinig eeuwigheid.

3 Zij bouwen het bestaande
 op naar hun eigen wet,
 zij nemen het in handen
 en overstijgen het.

Lezingen uit de Psalmen: Psalm 48:13-15 – de torens van Jeruzalem – door lector

'Ga rond Sion, trek eromheen, [...] Hij is het die ons leidt, voor eeuwig.'

Zingen: 'Van de toren van Babel' (tekst: Liederen van het begin; melodie: 'Het daghet in den Oosten'; ook de melodie van Lied 444)

8 De weg leidt naar beneden
en wijst ons aan elkaar,
een menselijke vrede
sedert uw hemelvaart.

9 Nu moeten wij aanvaarden
de tijd onder de zon,
het leven op de aarde
dat weer opnieuw begon!

Preek - met als motto: 'Tellen wat waarde heeft'

Zingen: Lied 273:1, 2 en 3 – 'Looft God, die zegent'; en 'Loof God, Hij stuurt het schip der kerk' en 'Loof God, zijn vinger wijst ons aan'

Dankzegging en voorbeden - elke intentie eindigt met; 'Zo bidden wij samen', waarna we zingen:



Slotlied: 'Ik zie in zoveel dingen' (uit: Zingende gezegend; melodie: 'Op bergen en in dalen, ja overal is God')



Ik zie in zo - veel din - gen
de vin - gers van Gods hand -
Hij zaait zijn ze - ge - nin - gen,

de we - reld is zijn land.

Al ligt het zaad ver - bor - gen,

ik weet wel dat het wacht,

wacht op de zon die mor - gen

ver - rijst in vol - le pracht!

2 Ik zie in zoveel dingen
 de handen van de Heer,
 ik zal, ik moet wel zingen
 en zingend zie ik méér:
 het zaad groeit zienderogen,
 de halmen opgericht.
 Lof zij God in den hoge –
 de oogst is levenslicht!

Wegzending en zegen – de zegen beantwoorden we zingend met: